

Identitet och Lojalitet

Låt oss inleda med att fråga om det som borde vara självklart men som tyvärr har blivit komplicerat för många. Dvs. vem är vi och vad är vår identitet?

Som muslimer i väst talas det ständigt om för oss vem vi är och hur vi ska vara. Muslimerna i Frankrike får höra att de ska vara franska muslimer. I Sverige är det ingen hemlighet att man aldrig kan accepteras om man inte är svensk muslim. Men vad är problemet med att vara svensk muslim? Och vad är felet med att se sig själv som svensk muslim? Är vi inte uppväxta här och talar svenska? Är vi då inte svenska muslimer?

Sådana frågor är helt naturliga, särskilt som vi muslimer uppväxta i Sverige inte har några problem med att lära oss svenska, vi upplever inga större problem med att utbilda oss, erhålla ett arbete eller att ha ett bra förhållande till svenskar. Men identitet är något annat än allt detta. Identitet är en fråga om värderingar. Det är en fråga om referenser och livsstil. Det är inte en fråga om var man är född; inte heller en fråga om vilket pass man använder när man åker iväg på resa.

Om identitet bara var en fråga om att gå en utbildning eller att tala flytande svenska, skulle de västerländska regeringarna inte ha några problem med muslimerna. Detta är något som vi lägger märke till i hela västvärlden. De europeiska länderna har varit tydliga med att vi muslimer ska ta till oss deras västerländska värderingar.

I Frankrike har Landets förre invandringsminister (2009-2010) Eric Besson exempelvis hävdad att utlänningarna måste prata bättre franska och betonat vikten av nationell stolthet. Sedan 2007 måste alla nya invandrare gå en gratis men obligatorisk samhällskurs som under sex timmar introducerar landets historia, administrativa och institutionella system samt de värderingar och principer som ligger till grund för republiken. Större fokus ska framöver läggas på att förmedla de värderingar som majoritetsbefolkningen i Frankrike lever efter och betona jämlikhet mellan kvinnor och män och förbud mot en del islamiska regler.

I Regeringens utredning om samhällsorientering för nyanlända svenskar från 2010 (Sverige för nyanlända) så har man nu antagit en viss nationell standard för vad som ska läras ut till dessa människor. Nu är det inte längre bara SFI d.v.s. språk utan även värderingar. I utredningen kan man läsa: "Regeringen vill också garantera ett visst innehåll i samhällsorienteringen, nämligen grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde, vad det innebär att leva i det svenska samhället, jämställdhet och respekt för ungdomars integritet."

Anders Johansson Heinö, statsvetare, skriver i sin avhandling Integration eller Assimilation:

"I praktiken glider "svensk" och integrerad ihop: den som är integrerad är svensk och den som inte är svensk är inte integrerad." "Man är svensk eller någonting annat, inte svensk och någonting annat (muslim, invandrare, kurd)."

Man kan läsa vad den före detta statsministern i Danmark, Anders Fogh Rasmussen, sa i Folketinget 27 december 2007:

"Det är regeringens långsiktiga mål att danskar med invandrabakgrund kommer igång med arbete och utbildning i samma utsträckning som andra danskar. Men arbete och utbildning är inte tillräckliga." Sedan fortsatte han med att säga: "Vi ska sätta fokus på den värdemässiga aspekten av integrationen."

I ett annat tal förklarade han vilka värderingar det handlade om: "Det är vissa grundvärderingar som alla måste anta och respektera. Till dem hör yttrandefriheten, jämställdhet för kvinnor och män, och att vi håller religion och politik åtskilda i Danmark."

Det är alltså mycket klart och tydligt: att vara svensk muslim betyder inte bara att man lever i väst, utan också att man adopterar västerländska värderingar. Väst har bestämt att dessa värderingar är odiskutabla. Det går inte att förhandla om dem, detta av ett enda skäl: att vi muslimer lever i väst och därför ska adoptera de västerländska värderingarna.

Sedan när är geografi avgörande för vilka värderingar som är korrekta? Denna logik skulle innebära att när vi reser till Indien, så måste vi adoptera de hinduiska värderingarna, och när vi reser till Nordkorea, så måste vi adoptera de kommunistiska värderingarna. Det finns ju ingen tänkande varelse som kan acceptera denna logik!

En muslim grundar sin identitet på de korrekta värderingarna; värderingar som har sin utgångspunkt i en rationell övertygelse. Den islamiska övertygelsen kräver att endast Allah ska vara referensen för allt i våra liv. Därför är Islam och de västerländska värderingarna oförenliga. Just det är västvärldens problem.

Väst har insett att Islam alltid kommer att spela en roll i muslimernas liv. De vet att de aldrig någonsin kommer att kunna förändra detta förhållande. Därför har de satt vissa villkor för hur Islam ska spela en roll. Villkoren är att de västerländska värderingarna alltid kommer i första hand och att de görs till grund för ens handlande. Men vad betyder detta?

Det betyder att när en muslimsk kvinna bär slöja, så är det inget problem för väst, så länge hon har valt att bära den som en demokratisk rättighet och inte en islamisk plikt. Gör hon det på grund av sin demokratiska rättighet så har hon accepterat den västerländska identiteten.

Vi muslimer kan inte och får inte göra västerländska värderingar till grund för våra handlingar. Grunden för muslimens handlingar ska komma från Islam:

"När de troende kallas inför Allah och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: "Vi har hört och vi lyder" och dessa är de framgångsrika" [Koranen - 24:51]

Vi hör och vi lyder! Inte att vi hör och lyder så länge som de västerländska värderingarna säger att det är okej. Inte att vi hör och lyder så länge som det ligger i våra intressen. Vi lyder istället hela tiden. Det är detta som bildar vår identitet.

Det är sorgligt att se att några muslimer i väst har hamnat i en identitetskris. De är förvirrade, omedvetna och vet inte på vilket ben de ska stå, vem de ska se upp till, och hur de ska uppföra sig.

När de är tillsammans med familjen, uppför de sig anständigt, men så snart de har sagt hejdå till familjen och hej till vännerna, är de plötsligt helt andra personer, d.v.s. de härmar den västerländska livsstilen istället för Islam.

Denna identitetskris leder till en livsstil som kan beskrivas som schizofreni. Schizofrena gagnar varken sig själva eller sin omgivning. Det värsta av allt är att många muslimer i efterhand tror att det är normalt att ha en schizofren livsstil. Men det är inte normalt att leva ett dubbel- eller trippelliv. En muslim visar bara en sida och bär på sin identitet var han än är, eftersom allt man gör och allt man säger ska vara baserat på Islam:

"Säg: 'Min bön, all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah, allvärldens Herre.'" [Koranen - 6:162]

Detta är grundstenen i den islamiska identiteten. Islam är det mest kännetecknande för oss, var vi än bor, vilket språk vi än talar eller vår etniska bakgrund, så ska vi alltid göra Islam till vår enda referens.

Det är denna islamiska identitet som skakar västvärldens elit. Här uppstår en fråga: Varför skulle väst skakas av detta?

Svaret är att vår identitet inte bara talar om för oss vilka vi är, utan också vilken nation vi tillhör; och vi som muslimer tillhör den islamiska ummah. Just det är ett problem för väst, särskilt när det inte är någon hemlighet att väst har många intressen i den islamiska världen.

I USA åtalades år 2006 en muslim för landsförräderi, eftersom han publicerade ett videoklipp där han uppmanade till frihetskamp mot de amerikanska ockupationsstyrkorna i Afghanistan. Han blev alltså åtalad för landsförräderi, eftersom han kände större lojalitet till muslimerna än till USA.

Är hans lojalitet till muslimerna något onaturligt? Får inte en person känna lojalitet till den gemenskap som har samma värderingar som en själv? Har vi muslimer inte samma övertygelse? Är vår kultur inte densamma? Stämmer det att vår livssyn inte är densamma? Är det då inte också naturligt att vi har lojalitet till muslimerna?

”De troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras lojala stödare de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Allah och Hans Sändebud. Dem skall Allah visa barmhärtighet. Allah är allsmäktig, vis” [Koranen - 9:71]

Allah har fastslagit att vår lojalitet bara riktar sig till dem som lyder Honom. Därför kan inte muslimen vara lojal gentemot andra än muslimerna. Det är inte tillåtet att ha lojalitet gentemot icke-muslimska regeringar eller samhällen:

”Ni som har Imaan ta inte kuffar till lojala stödare istället för de troende. Eller vill ni ge Allah klara bevis på att ni är hycklare?” [Koranen - 4:144]

Hur kan vi vara lojala gentemot väst när dess soldater mördar och torterar oskyldiga muslimer i Afghanistan? Är det rätt att den muslimska mamman, som har förlorat sitt barn i Afghanistan, inte har något värde för oss? Stämmer det att vi hör hennes rop men ändå fortsätter vår vardag som om allt vore normalt? Har våra hjärtan förvandlats till sten bara för att vi lever i väst? Är detta vad vår Profet (frid vare med honom) har lärt oss? Profeten har sagt:

”Den troende är för den troende som en byggnad där stenblocken stärker varandra” (Bukhari och Muslim)

Vår ärade Profet (frid vare med honom) gör det klart! Muslimerna ska vara som en byggnad, där alla delar bildar en samlad och odelbar helhet: från Jakarta till Marrakech, och från Sarajevo till Mogadishu. Vi är en ummah! Vi är en kropp!

Den islamiska ummah behöver vår hjälp. Därför får vi inte tänka egoistiskt, för det är precis vad de västerländska politikerna önskar. De drömmer om att slita oss loss från den islamiska världen och göra oss till en ligkiltig minoritet som betraktar sig själva som europeiska muslimer; en minoritet som bara är upptagen med lokala frågor.

Ska vi ägna all vår tid åt de muslimska gravplatserna när väst gräver massgravar åt muslimerna i Afghanistan? Ska vi bara tänka på hur det går för vår egen lokala moské när vi vet hur amerikanerna har förstört hundratals moskéer i Irak? Att vara lojal gentemot muslimerna betyder att man inte sviker dem, såsom vår Profet (frid vare med honom) har sagt:

”Den troende är den troendes broder, som varken undertrycker eller sviker honom.” (Muslim)

Låt oss inte svika våra bröder och systrar! Låt oss vara modiga och starka. Vi ska ha styrkan att stå fast vid Islam. Vi ska ha den styrkan som krävs för att stå fast vid vår islamiska identitet. För vad är större och mer ärofyllt än att stå fast vid sanningen, och förklara, stolt och med huvudet högt, att man är en av muslimerna:

”Och vem talar bättre än den som kallar till Allah, handlar rätt(färdigt) och säger: ’Jag är en av muslimerna’.”? [Koranen - 41:33]

www.hizb-ut-tahrir.info
www.khilafah.com
info@hizb-ut-tahrir.se

Vi arbetar för att återuppta det islamiska livet genom att återetablera Khilafah.



HIZB UT TAHRIR

identitet - lojalitet



EN UMMAH - EN BOK - EN AQIDAH - EN STAT

HIZB UT-TAHRIR
www.hizb-ut-tahrir.se